

Jaargang 9, nr. 6, juni 2024



Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- » *Sirkelslag*
- » *Kerk van de toekomst*
- » *Van Kerk tot Dijk*
- » *Running Dinner de foto's*



Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek

Van de redactie

Word je opeens geroepen ...
Schrijf jij nog even het voorwoord?
Tuurlijk phhff ... dat ga ik proberen. Kijken of er nog iets is wat ik u kan vertellen.

Ik had me opgegeven voor het Running Dinner van de kerk. U ook? Altijd weer een verrassing wat je te eten krijgt en bij wie. Vorig jaar was het een succes en heel gezellig. De organisatie en alle eten-kokers zijn er maar druk mee.

Steeds weer verrassingen in onze kerk, kun je bedenken, dat je gaat bellenblazen met de hele kerk? Iemand zei, "dat heb ik van mijn leven nog nooit gedaan. Leuke actie en het past bij zo'n pinksterdienst".

Ook met Pasen was er een verrassing: samenzang met de Cantorij en Orpheus. Jeetje wat een geluid.

Op 5 mei weer een verrassing: een echte bevrijdingsmaaltijd buiten, na de kerkdienst georganiseerd samen met de Oranjecommissie.

De laatste verrassing is te lezen in het kerkblad. Henk Kerkdijk uit Okkenbroek kan mooie verhalen schrijven en hij gaat elke maand een nieuwe rubriek vullen. Prachtig Henk, een echte aanvulling voor ons mooie blad.

Allemaal veel leesplezier.

Géke Veldwachter

Kijk ook eens op:
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Reacties kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl



Inhoud

Jaargang 9, nr. 6, juni 2024

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4	Kerkenraad
5	Sirkelslag
6-7	Pastores
8-9	Kerkrentmeesters
10	Van Kerk tot Dijk
11	Diaconie
12-13	Diaconie/ZWO
14-15	Van het kerkelijk erf
16	Engelen om ons heen
17	Vrijwilligers bedankt!
18	Fotoverslag van de vrijheidsbrunch op 5 mei
19	Running Dinner
20-21	Bij de vieringen
22	Vieringen
23	Goed om te weten/ Colofon
24	Strip Dominee de Heer

Bij de voorpagina:

Sirkelslag een ongekende ervaring.



Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

(Deze keer Anna van der Maas, geestelijk verzorger in het Deventer Ziekenhuis)

Goed nieuws!

“Dus jij luistert de hele dag naar de ellende van anderen?” Degene die dat opmerkte, had niet bepaald een positief beeld van ons werk als geestelijk verzorger in het ziekenhuis.

Zelf ervaar ik het anders. Wij luisteren naar wat mensen willen vertellen. Dat is niet alleen narigheid.

In de verhalen komt vaak ook naar voren waar iemand hoop en kracht uit put, wat het leven de moeite waard maakt en waar iemand in moeilijke omstandigheden op terugvalt.

Eens in de week schuif ik aan voor een groepsgesprek in de huiskamer van de geriatrie, afdeling B2. Laatst ging het gesprek over gezegden. Spreuken die je van huis uit hebt meegekregen of zinnen die je vaak tegen jezelf zegt. Iemand die veel verlies had geleden, zei: ‘Tel je zegeningen. Ik ben niet gelovig, maar dát heb ik wel meegekregen. En dat zeg ik dan tegen mezelf. Tel je zegeningen. Zo probeer ik te kijken naar wat ik nog wél kan en heb. Dan voel ik me dankbaar.’

Deze serie columns staat in het teken van de vele crises die er momenteel zijn, op het wereldtoneel. Nieuwsberichten doen er dagelijks verslag van. Je kunt bij wijze van spreken de hele dag naar ‘de ellende van anderen’ luisteren. Wil je goed nieuws horen, dan moet je daar veel meer zelf actief naar op zoek gaan.

Jezus was bij uitstek zo’n goed nieuws prediker. In een donkere tijd wist hij de harten van veel mensen aan te spreken met zijn boodschap van liefde, vrede, gerechtigheid, verbinding, geweldloosheid. Hij bracht

mensen in beweging. Uit de apathie. Uit de comfortzone. Uit de vijandsbeelden. Hij nodigde uit om keuzes te maken waarin de liefde voorop staat, liefde voor de ander en jezelf. Als Jezus in deze tijd zou leven, zou hij dan veel volgers hebben op social media? Welke oproepen zou hij plaatsen?

Wat mij zorgen baart in deze tijd is hoe de natuur eraan toe is, het verlies aan biodiversiteit, de toenemende druk van klimaatverandering. Om niet te somberen, luister ik naar mensen die een positieve boodschap vertellen. Een van hen is Jane Goodall, bekend door haar onderzoek naar de overeenkomsten tussen chimpansees en mensen.

Onvermoeibaar brengt ze – inmiddels 90 jaar oud – wereldwijd een boodschap van hoop. Om mensen in beweging te krijgen, vertelt ze verhalen over de veerkracht van de natuur. Ze geeft voorbeelden van ernstig vervuilde natuur, die door gezamenlijke inspanning weer hersteld kon worden. Zo inspireert ze velen om een verschil te maken in de wereld om ons heen. Dit jaar is een tentoonstelling over haar levenswerk en de film ‘Jane Goodall, Reasons for Hope’ te zien in Museon Omniversum in Den Haag.

We leven in een tijd van grote crises. Het is belangrijk dat de feiten verteld worden. Dat we niet weggijken. Mijn predikant van vroeger uit Amsterdam zei: “Laat je er niet onder krijgen.” Ook dat is belangrijk. Richt de aandacht op wat je wél kunt doen. Dat geeft hoop én zin.



Ik wil je ontmoeten



Abderkali Benali sprak op 4 mei in het programma Vuur van de Vrijheid 2024 een tekst uit waarin "ik wil je ontmoeten" centraal stond. De moeite waard om nog eens terug te kijken en luisteren. Want het is een lijfspreuk die we meer dan ooit zouden moeten omarmen om tot oplossingen te komen. Of het nu gaat om wereldwijde problemen of om zaken die dichtbij spelen.

Het raakte me, omdat in de dagen voor 4 mei zelfs de nationale Dodenherdenking dreigde te verworden tot een 'voor versus tegen' over de vraag wie we zouden moeten herdenken. Voor "elkaar ontmoeten" leek daarbij weinig ruimte te zijn. Herdenken van wat is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog stond tegenover oog hebben voor wat er nu aan de hand is in de wereld. Ook hierbij ontstaat echter iets moois als deze beide invalshoeken elkaar ontmoeten. Want herdenken doet ons natuurlijk stilstaan bij wat is gebeurd, maar is (met woorden van Abderkali Benali) "geen eindpunt maar het begin van iets nieuws".

Ik wil je ontmoeten. Dat zijn ook woorden die Jezus sprak toen hij de tollenaar Zacheüs in een boom zag zitten. Zacheüs, rijk geworden als tollenaar en daardoor niet geliefd door anderen. Misschien werd hij wel gezien als één van de verantwoordelijken voor misstanden in Jericho, als onderdeel van zeg maar de gevestigde bestuurlijke/politieke orde. En juist tegen hem zegt Jezus: ik wil je ontmoeten!

Ik wil je ontmoeten zegt ook Abderkali Benali. "Ik wil je ontmoeten als alles verloren lijkt. Ik wil je ontmoeten, om bloemen te leggen bij het graf van je dierbare. Ik wil je ontmoeten om samen de oorlog te vervloeken. Ik wil je ontmoeten wanneer je hand door het prikkeldraad steekt. Ik wil je ontmoeten wanneer je de boot hebt gemist. Ik wil je ontmoeten wanneer duisternis jou eenzaam maakt. Ik wil je ontmoeten wanneer mensen je de grond in boren. Ik wil je ontmoeten om onze namen in het zand te schrijven. Ik wil je ontmoeten omdat elkaar vermijden een kansloze zaak is."

Ik wil je ontmoeten. Wat zou er gebeuren als we steeds weer, in navolging van Jezus, deze woorden gebruiken als we voor vraagstukken een gezamenlijk antwoord moeten vinden. Is elkaar ontmoeten en verstaan niet de eerste stap die we moeten zetten? Ook in de huidige politieke werkelijkheid. Niet elkaar overtuigen van ons eigen gelijk maar luisteren naar het 'waarom' achter andere standpunten? Ik wil je ontmoeten! Laten we daarmee altijd weer beginnen.



Frits Mandersloot



Een ongekennde ervaring

Maandag 6 mei gingen Jolanda Hoornenborg en ik met 19 pubers uit Okkenbroek op stap. Het dagje uit was de prijs die we in het najaar wonnen met het spel Sirkelslag van de Protestantse Kerk.

Overwin het kwade door het goede

Het eerste reisdoel was de Pauluskerk in Rotterdam, vlakbij het Centraal Station. Daar aangekomen zag één van de meisjes meteen iemand met dezelfde trui aan als zij. De man, duidelijk iemand die zijn toevlucht had gezocht tot deze kerk, stond met een groepje bij de ingang. En toen we naar binnenliepen zagen we nog veel meer mensen die het zonder hulp niet van deze kerk niet zouden redden: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen, mensen zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen.

Onze gids Nelleke vertelde van hen. En ze zei dat alle hulp van de Pauluskerk een beter leven voor deze mensen beoogt. Dat gebeurt op velerlei wijze en door vele vrijwilligers. De dagopvang met de mogelijkheid om te eten en te drinken zie je meteen bij binnenkomst. En meer achter de schermen is er medische zorg en wordt er professioneel meegedacht om je leven op een beter spoor te krijgen. 'Overwin het kwade door het goede' is dan ook het motto van de kerk, dat met grote letters op de reling van het dagverblijf staat geschreven.

Behandel anderen zoals jij wilt dat zij jou behandelen

Ook deze tekst, op één van de muren in de kerkzaal, vat de intentie van alle hulp kort

samen. Daarom is er ook de mogelijkheid om te douchen, waarna er schone kleren beschikbaar zijn. Die zijn er gelukkig genoeg, want steeds weer brengen mensen kleding die zij zelf niet meer gebruiken naar de Pauluskerk. En zo kun je dan iemand bij de Pauluskerk in dezelfde merktrui aantreffen als die jij zelf die ochtend ook had aangetrokken.



Gids Nelleke vertelde daarbij dat bij alle kleding die wordt verzameld doorgaans geen onderbroeken en sokken te vinden zijn, terwijl die natuurlijk ook hard nodig zijn. Acties daarvoor zijn dan ook welkom.

We bedachten er al één voor het najaar rond dankdag:

'Van iedereen uit Okkenbroek een onderbroek'.

En striptekenaar Margreet de Heer zou dan vast ook wel wat kunnen met Sokkenbroek.

Fun

Weer buiten las ik op de bioscoop naast de Pauluskerk: 'Maak elk moment en elke dag bijzonder, geniet van een ongekennde ervaring'. Daar was na ons bezoek aan de kerk alle ruimte voor: eerst een uurtje shoppen in het centrum van Rotterdam, toen strand en voor sommigen zelfs zee in Hoek van Holland met lekkere patat en snack tot besluit.

Het was alles bij elkaar een mooie dag met elkaar op stap, met ook de Pauluskerk als een ongekennde ervaring.

Ds. Gert Wijnstok



BAOKEN juni 2024





Vrijheid vertelt

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



Gert Wijnstok
tel. 06 104 598 83

PASTORES

Op 4 mei mocht ik meewerken aan de herdenking in Okkenbroek. Bij het thema 'Vrijheid vertelt' liet ik Vrouwe Vrijheid aan het woord.

Niet vanzelfsprekend

'Wie ben je eigenlijk', vroeg ik Vrijheid. 'Ik ben niet vanzelfsprekend', antwoordde ze.

Vrouwe Vrijheid was een eindje met me opgelopen. 'Als je niet vanzelfsprekend bent,' zei ik haar, 'wie ben je dan wel?' 'Ik ben een werkwoord' luidde haar reactie. En voor ik het goed en wel beseftte, noemde ze toen allemaal werkwoorden die net als zij met *ver-* beginnen: *verlangen, vertrouwen, vergeven, verzoenen, verbinden.*

En verantwoordelijkheid op je nemen, je verzetten tegen alles wat deze werkwoorden inperkt of blokkeert.

'En vergeet hierbij vooral ook niet het werkwoord vertellen!'

Verhalen

'Vertellen ...', vroeg ik. 'Ja., vertellen', zei ze.

Vrouwe Vrijheid is niet een abstract iets, een begrip waarover je vrijblijvend kunt redeneren en debatteren. Vrouwe Vrijheid komt tot leven in verhalen. Ze wil tot de verbeelding spreken in verhalen die vertellen van mensen *die zomervliegers oplaten als het ijsig wintert, en die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken.*

'Dat vertelde Toon Hermans toch in zijn gedicht *Er moeten mensen zijn*', vroeg ik. 'Ja, en die mensen zijn er!'

De parabel is naar een verhaal uit: Frans Willem Verbaas, Suster Bertken, Utrecht 2023, 123v

'Overal waar die goede werkwoorden met *ver-* vlees en bloed worden in mensen zoals jij en ik.'

Zon, maan en sterren

En toen vertelde Vrijheid een parabel over iemand die droomde dat de zon en de maan en de sterren aan hem waren gegeven. Die mens dacht: "Omdat de zon en de maan en de sterren mijn eigendom zijn, heb ik het recht een vergoeding te vragen aan iedereen die zich warmt aan de zon of zich oriënteert op de maan en de sterren". Zo gezegd, zo gedaan werd de wereld kouder en kouder en kwam deze dromer helemaal alleen te staan. Totdat iemand tegen deze mens zei: "ik denk dat jouw droom iets anders betekent. De zon, de maan en de sterren zijn bronnen van licht. Laat jij je licht zo verspreiden op deze aarde, te beginnen in je eigen familie en onder de mensen die je dagelijks tegenkomt".

'Je raadt het al,' zei Vrijheid, toen ze deze parabel vertelde, 'dit verlichten en verspreiden doe je door die goede *ver-*woorden.'

'Vergeet dit nooit,' zei ze er nog bij, 'dan kan vrijheid nooit *ver* zijn!'

Ds. Gert Wijnstok





Hanneke Diermanse
tel. 06 125 302 81

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

GOED

Op 13 mei deed ik mee aan een training “samen dementievriendelijk” in Cultuurhuus Braakhekke. In deze training leer je hoe je iemand met dementie herkent. En wat je het beste kunt doen om hem of haar te helpen.

Tijdens mijn werk kom ik nogal eens in aanraking met mensen met dementie. Zij wonen in een woonzorgcentrum of nog thuis, alleen of met een partner.

Dementie komt steeds meer voor. Dat komt, omdat we steeds ouder worden en omdat er steeds meer ouderen komen. Dementie is een verzamelnaam. Het omvat verschillende ziekten met vergelijkbare symptomen, zoals vergeetachtigheid, maar ook moeite met het vinden van woorden of het uitvoeren van (alledaagse) handelingen. De bekendste ziekte die dit veroorzaakt is de ziekte van Alzheimer, maar ook andere aandoeningen kunnen daaraan ten grondslag liggen.



Dementie heeft grote impact. Het tast de grondvesten van je bestaan aan. Je voelt je onveilig, omdat je niet meer weet hoe je na een wandelingetje of een boodschap thuis moet komen. Je schaamt je, omdat je op een verjaardag de naam van je zus niet meer weet. Je hebt intens verdriet, omdat je afhankelijk wordt van zorg, zelfs voor de kleinste dingen als het zetten van een kopje koffie.

Hoe ga je nu goed om met iemand met dementie? Hoe kun je nabij zijn en de ander in zijn/haar waarde laten?

Tijdens de training leerden wij een ezelsbruggetje: GOED. Ik deel het ezelsbruggetje ook hier in het Baoken:

Geruststellen

Praat op kalme toon, stel jezelf voor en stel gerust. Probeer niet te verbeteren, maar wees juist bemoedigend in het contact.

Oogcontact

Maak oogcontact om na te gaan of je wordt begrepen. Geef de persoon met dementie de tijd om te reageren. Gebruik korte zinnen en stel simpele vragen. Liefst één vraag per keer. Probeer geen vragen te stellen over dingen die kort geleden zijn gebeurd.

Even meedenken

Vraag de persoon met dementie of je mag helpen. Leef mee met ideeën en wensen en betrek hem of haar bij de oplossing. Zeg wat je gaat doen.

Dankjewel

Sluit het gesprek goed af.

En vooral: wees gewoon jezelf, authentiek en liefdevol aanwezig. Dat is het fundament: verbonden met elkaar in liefde. Misschien ontdek je dan wel dat ieder mens van waarde is én blijft. Wat goed dat GOED er is. Mocht je meer info willen of ook meedoen met een (online)training, dan kun je terecht op de website: www.samendementievriendelijk.nl

Ds. Hanneke Diermanse



BAAKEN juni 2024



Fietsenstalling krijgt vorm

Het zat al een poosje in de planning maar nu krijgt de fietsenstalling vorm op het kerkplein in Bathmen. Vriezekolk hoveniers heeft een pleintje aangelegd tegen het schuurtje en het schoolplein van de Dorpsschool.

De volgende stap is het plaatsen van fietsbeugels waar bezoekers de fietsen tegenaan kunnen plaatsen en desgewenst met een slotketting kunnen vastmaken. Met name dat laatste is een voorziening die we nog niet hebben voor bijvoorbeeld kostbare E-Bikes.

Er zal plek zijn voor 10 tot 12 fietsen. Dat is natuurlijk geen heel groot aantal maar we kunnen wel ervaring opdoen. Als het goed bevalt kunnen we aan dezelfde kant een tweede pleintje aanleggen.



De nieuwe fietsenstalling



Maquette van de dorpskern

*Maquette van de Kerk-van-de-toekomst
(zie ook de pagina hiernaast)*



Studieproject Saxion over kerk-van-de-toekomst

Zes studenten van Saxion maken samen deel uit van het studieproject Minor Redesign Heritage. Het is een studieproject waaraan studenten deelnemen met heel verschillende studierichtingen. Het centrale doel is om een visie met bijbehorende plannen te ontwikkelen voor een opdracht van een bedrijf of organisatie.

In dit geval is de PG Bathmen-Okkenbroek de opdrachtgever. Inzet is het ontwikkelen van een visie met concrete plannen voor het monumentale kerkgebouw van Bathmen als kerk-van-de-toekomst. Wat zijn mogelijkheden en wat zijn beperkingen voor een bredere inzet van het monument nu en in de toekomst. Behoud van de kerkelijke functie wordt daarin uitdrukkelijk meegenomen. Maar de plannen moeten ook voorzien in een visie voor de toekomst als de kerkelijke functie minder wordt of zelfs geheel zou vervallen.

Samen met de St. Vrienden van het monument Dorpskerk Bathmen hebben we onlangs een presentatie bijgewoond over de voortgang van het studieproject. De zes studenten presenteerden elk hun eigen zienswijze op de toekomst en op de – soms heel verschillende – mogelijkheden die zij zien om toekomstbestendig te blijven/worden. Allerlei aanpassingen werden daarin besproken die variëren van kleine ingrepen tot grote verbouwingen.

Het is voor ons als kerkgemeenschap een heel interessant project. Het kan een belangrijke bijdrage leveren aan een goede toekomstvisie die nodig is voor een goede afweging van denkrichtingen en eventuele (grote) investeringen.

We volgen het project met grote belangstelling en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

College van Kerkrentmeesters



De Dorpskerk van binnen bekeken

André Olden verwelkomt het (bijna) voltallige team van Saxion





VAN KERK TOT DIJK



Spiegelbeeld

In april gingen binnen de redactie van het Baaken stemmen op om ook mij toe te voegen aan het redactieteam – in het colofon op de voorlaatste bladzijde. Mijn bescheidenheid verzette zich daar tegen, per slot van rekening was ik niet meer dan een corrector. Aan de andere kant had ik er ook geen moeite mee. Een paar weken later werd het Baaken van mei bezorgd en ja hoor, daar stond ik dan – tussen de anderen. Ik keek in de spiegel en vroeg aan m'n spiegelbeeld of het een goede gedachte zou zijn om dan ook maar weer de pen ter hand te nemen en wat zinnen toe te vertrouwen aan het kerkblad. Het antwoord van het spiegelbeeld was een duidelijk 'ja'.

Het lijkt me handig en verstandig te beginnen met een soort 'ter kennismaking'; in het bijzonder voor de Bathmenaren.

Als je Kerkdijk heet is het niet verwonderlijk dat je aan een dijk woont (namelijk de Oerdijk in Okkenbroek) en dat de kerk als een rode draad door je leven loopt. De familienaam Kerkdijk zal in Okkenbroek een dikke tachtig jaar bekend zijn. Door de Okkenbroekse bakker Smale werd mijn vader weggelokt bij een (of de) bakker in Bathmen. Dorpsstraat/hoek Molenstraat: zou dat kunnen?

In mijn stamboom – 928 personen op dit moment – staan dertig personen die Kerkdijk heten of gehuwd zijn met een Kerkdijk. Verscheidene ervan hebben zeker iets met Bathmen (gehad). Mijn grootouders hebben geruime tijd gewoond in Dortherhoek. Hun boerderij was getooid met huisnummer 53. Tegenwoordig gaat dit huis door het leven als Hoogesteeg 3.

Pure nostalgie: wanneer we, ver terug in de vorige eeuw, naar hun huis peddelden hadden we bij het oversteken van de Schipbeek zicht op het min of meer officiële zwembad van Bathmen, rechts van de huidige Gorsseweg. En iets verderop, de zandweg in fietsend, zagen we aan onze rechterhand de koloniehokken van Heuvelman, zoals mijn vader ze noemde. Als ze er nog steeds staan neig ik ertoe te zeggen dat ze het eeuwige leven hebben. Maar nu begeef ik me op een terrein waarvan ik geen verstand heb. Koloniehokken en eeuwig leven? Gauw stoppen Henk!, zegt mijn spiegelbeeld. Dat doe ik dan maar.

Henk Kerkdijk



Het is weer de tijd van het jaar dat veel mensen hun vakantiegeld ontvangen. Voor sommigen betekent dat een extraatje om iets leuks te doen of te kopen, voor anderen betekent dat een welkome aanvulling om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar er zijn ook mensen die geen vakantiegeld krijgen of die het hard nodig hebben om schulden af te lossen of rekeningen te betalen.

Daarom organiseren de gezamenlijke kerken in Deventer en het Meester Geertshuis, de actie Vakantiegeld Samen Delen. Wij vragen u om een deel van uw vakantiegeld te delen met mensen die het minder hebben. Zo kunt u een verschil maken in het leven van iemand anders en laten zien dat u om hem of haar geeft.

Hoe kunt u meedoen? Heel eenvoudig: maak een bedrag naar keuze over naar de rekening van het Meester Geertshuis onder vermelding van Vakantiegeld Samen Delen. Wij zorgen ervoor dat uw gift terecht komt bij mensen die het echt nodig hebben, mensen die door ons worden ondersteund en begeleid. U kunt ook een persoonlijke boodschap of wens achterlaten voor de ontvanger van uw gift. Met de gemeente Deventer zijn afspraken gemaakt zodat de ontvangers niet in de problemen komen met hun uitkering. Alle relevante en actuele informatie staat op: www.meestergeertshuis.nl/vakantiegeldsamendelen

Doet u mee?

Geven kan door rechtstreeks over te maken op

NL 63 RABO 0348 7289 56 t.n.v. Noodfonds Meester Geertshuis o.v.v. vakantiegeld delen

Hospice Deventer

Er is een nieuw bericht van de hospice Deventer. Zij starten naast hospice de Winde, waar 10 plekken zijn op het terrein van PW Janssen in Colmschate, met 4 nieuwe plekken in het centrum. De diaconie was gevraagd om hier een collecte voor te organiseren. Wij hebben besloten om de hospice eenmalig een extra bijdrage uit het legaat te geven als ondersteuning van deze nieuwe locatie.

Ze zijn nu aan het bouwen. Als alles mee zit, dan zal de nieuwe locatie ergens in juli 2024 worden geopend. Zoals bekend zijn er veel vrijwilligers betrokken bij het Hospice. De hospice heeft een vast team van opgeleide mensen. Mocht vrijwilliger op deze locatie iets voor u zijn, dan kunt u contact opnemen met:

Jorien Michailidis, Palliatief verpleegkundige en contactpersoon.

Telefoonnummer: 0570 - 698 298

E-mail: jorien.michailidis@zorggroepsolis.nl



De vakantieperiode staat voor de deur

Met alle zomerse dagen van mei was er al een voorproefje en dan is vakantie in eigen land helemaal top. Zeker voor de mensen die verder niet weg kunnen. Om medische redenen, of vanwege alle kosten die een reis met zich meebrengt.

Naast de zon wordt er ook op andere manieren aan deze mensen gedacht:

Het Meester Geertshuis biedt de kans om (een deel van) **uw vakantiegeld** te delen met mensen die daarmee de zomer wat zorgelozer in kunnen gaan.



Stichting Present houdt dit jaar weer de '**vakantietassen**' actie.

Op de website staat het precies uitgelegd.

Mensen die een pakket willen samenstellen worden gekoppeld aan een gezin. In week 25 (17 juni - 21 juni) ontvang je de gegevens van het gezin voor wie je het pakket mag samenstellen.

Het is de bedoeling dat het pakket past bij het gezin waarvoor het bedoeld is.

Het wordt vlak vóór de zomervakantie, in de week van 15 t/m 19 juli, bij het gezin langsgebracht.

Zowel de makers als de gezinnen die een zomerverrassing kunnen gebruiken kunnen zich voor 31 mei aanmelden.

Voor info en aanmelden:

www.stichtingpresent.nl/deventer/wat-wil-jij-doen/actie-zomerpakket

Of bellen naar 06-280 200 77 van maandag t/m donderdag tussen 09:00 en 16:00 uur.

Wilt u op een andere manier iemand een zonnige dag bezorgen, dan is er de mogelijkheid bij het Dijkhuis actief te zijn als **fietsmaatje**. Er worden mensen gezocht om voor meerdere bejaarden een fietsmaatje te zijn. Ook bij Zozijn wordt er gezocht naar een fietsmaatje voor een jongen, die met hulp op de duofiets kan fietsen.

Je kunt er zo veel tijd aan besteden als je zelf wilt en kan op de dag zelf nog worden gepland. Gerard Fransen (van de diaconie) is zelf wel eens op deze manier 3x een half uur fietsend weggeweest met iemand op een middag.

Hij kan u er dus meer over vertellen.

Een fijne zomer toegewenst voor u zelf en met anderen,
De diaconie

Brandstof



We hebben een paar vaste activiteiten die ook in de zomertijd doorgaan.

Elke zaterdag kun je om 7.00 uur **mediteren** in Dorpskerk Bathmen.

Op de eerste vrijdag van de maand **wandelen we meditatief** over de paden rond de parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk. We vertrekken daar om 10.00 uur en drinken na afloop rond 11.15 uur nog een kop koffie/thee met wat lekkers erbij. ' De eerstvolgende keren zijn: 7 juni en 4 juli.

En vrijdag 28 juni wordt tussen 11.00 en 12.30 uur rond de **stamtafel** in de kerk van Bathmen alle actualiteit weer besproken.

Verder staat voor **Geloven-Nu** de laatste avond van dit seizoen op maandag 17 juni gepland. Aanvang 20.00 uur in de kerk van Okkenbroek. En ook de **jonge ouders** ontmoeten elkaar nog een keer voor de zomervakantie op maandag 24 juni om 20.00 uur. Tegen die tijd weet Gert Wijnstok wel waar.

Ondertussen is de werkgroep bezinning en ontmoeting aan het broeden op activiteiten in het nieuwe seizoen.



Zie de mens

Een citaat uit het lijdensverhaal van Jezus. Ik haal het hier aan omdat velen deze woorden zullen herkennen.



Teun Toebes was slechts 21 jaar toen hij een poos in een zorginstelling ging wonen tussen mensen met zorg. Hij wilde van binnenuit graag bekijken hoe het er aan toe ging.

Met zijn donkere krullenkop en aandachtige houding wist hij het vertrouwen van menig bewoner te winnen. Hij luisterde naar ze en speelde met ze en knuffelde ze als ze daar behoefte aan hadden. Er groeide iets moois uit en hij besloot er een boek over te schrijven. Verpleeg Thuis. Heel liefdevol. Iedereen die met zorg voor demente bejaarden te maken heeft zou het moeten lezen. Ik hoorde dat het in bepaalde instellingen als kerstgeschenk is gegeven.

Maar Teun ging een stap verder met zijn onderzoek naar zorg voor deze mensen.

Hij ging naar veel andere landen om ook daar te kijken hoe de zorg in zijn werk ging en tot mijn blijdschap ging hij ook naar Moldavië, het armste land van Europa. Het land waar wij met de ZWO nu al voor het derde jaar op rij aandacht

voor vragen. In zijn documentaire hierover zien we de tegenstelling van onze prachtige verpleeghuizen en de eenvoudige onderkomens op het platteland van Moldavië. Een dochter heeft haar moeder thuis om haar te verzorgen en ze vindt dit een groot voorrecht dat ze dit mag en kan doen. Er spreekt een grote liefde uit. Er wordt vanuit de staat geen speciale zorg aan deze doelgroep besteed. Alleen de kerk geeft vaak wat extra steun. Teun spreekt met moeder en dochter en signaleert dat ook deze mensen samen heel gelukkige momenten beleven.

Je loopt soms risico 's dat er gevaarlijke dingen kunnen gebeuren. Haar moeder kan niet overal komen, maar voelt zich vrij. Waarmee ik niet wil beweren dat we dat hier ook maar moeten doen.

Teun ziet de mens, ook als hij in België, Zuid-Korea en heel veel andere landen een poosje mag logeren in hun woonomgeving. Hij kreeg de gelegenheid om er een documentaire over te maken. Wij als vrijwilligers, maar ook de zorgmedewerkers bekeken deze samen in zaal Braakhekke. Indrukwekkend, zoals iedereen het ervoer. Wat mooi dat aan het eind een ontroerde Jackie ons nog even een hart onder de riem stak. Ja het is een bijzonder talent, deze Teun. Maar we kunnen het allemaal. Wij ook en dat willen we met elkaar proberen. Zie de mens met ieder zijn mogelijkheden. Of dat nu hier is of in de primitieve omstandigheden van Moldavië. Kijk naar de mens die je voor je hebt!

Gera Ploeg



Vijgenboom

Hebreeuwse naam תְּאֵנָה (t'engah), Griekse naam ουκρη (sukè)

De Vijgenboom is bladverliezend en kan ruim 5 m hoog worden. De meeste *Ficus*-soorten komen voor in tropische gebieden. De soort *carica* is waarschijnlijk afkomstig uit Zuidwest-Azië. De boom die om zijn eetbare vruchten wordt gekweekt kwam ook al in het oude Egypte voor. Er zijn gedroogde vijgen gevonden uit 5000 BC. Meestal worden parthenocarpe rassen (die zonder bevruchting vruchten vormen) aangeplant die 3 x per jaar een oogst kunnen leveren. Gedroogd kunnen de vruchten langdurig bewaard worden. De onrijpe vruchten hebben een laxerende werking. In Nederland komt de soort vanaf 1970 voor, meestal in stedelijke gebieden met een wat warmer microklimaat.

Smit noemt als tekst Genesis 3: 7, Zohary verwijst ook naar Hooglied 2: 13 en Mattheus 24: 32.



Ficus carica
plekken in Nederland waar Vijgenbomen gevonden zijn; het aantal is licht afgenomen



EXPOSITIE

Planten in de Bijbel (ook bij ons in de buurt)

In de dorpskerk van Bathmen

Officiële opening zaterdag 29 juni 10.00 uur

Geopend zaterdag van 10.30 – 15.00 uur

In juli en augustus

En elke zondag na de kerkdienst



BAOKEN juni 2024



Op reis????!!!

Er is een initiatief ontstaan om een reis te organiseren voor mensen die niet (meer) alleen op stap kunnen of willen maar wel met een groep, geheel verzorgd.

Reisbureau TUI uit Gorssel is gevraagd zo een reis samen te stellen.

In september kunnen we naar Luxemburg-Duitsland.

Mensen uit Bathmen, Okkenbroek, Lettele en omgeving kunnen zich voor deze reis inschrijven.

We hebben al een aantal aanmeldingen maar er zijn nog plekken vrij.

Zou je wel mee willen en weet je niet met wie, meld je dan aan.

Deze reis is ook geschikt voor mensen die wat minder mobiel zijn. Er gaan twee mensen mee die u in ieder geval wat hulp kunnen bieden.

De reis vindt plaats van 16 t/m 20 september.

We verblijven in een mooi hotel, net over de grens in de Duitse Eifel, met bar, terras en lift. Een boottocht over de Moezel staat gepland en mooie natuur en romantische stadjes zijn in de buurt.

De reissom van deze volledig verzorgde reis is € 815,- per persoon en de toeslag voor een eenspersoonskamer is € 80,-.

Een fijne reis in goed gezelschap, want het zijn bijna allemaal mensen uit de buurt.

Al het eten en drinken, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, is bij de prijs inbegrepen.

Deze reis kan doorgaan bij deelname van 35 personen.

Voor meer informatie en aanmelding kun je bellen met 06-10362899



Koffie in de kerk

Op de derde vrijdagochtend van elke maand om 10.00 uur in de kerk van Bathmen. De volgende keer is **21 juni**. Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.



Engelen om ons heen

Ieder mens heeft misschien wel eens het gevoel dat een engel zijn of haar pad kruist. Als het geluk je toelicht en je misschien de liefde van je leven ontmoet of juist als het leven je zwaar valt. Dan kan het zomaar gebeuren dat je in de ander Gods liefde ervaart.

En dat je je onverwachts gedragen weet. Alsof een boodschapper van 'boven' even afdaald om een stukje met je mee te lopen.

Theo en ik hebben dat de afgelopen maanden van mijn ziekte een aantal keren op deze manier mogen ervaren. We ontvingen tientallen kaarten van gemeenteleden, van vrienden en vriendinnen met doordachte, welgemeende woorden. Het gaf en geeft ons kracht om de moeilijke, onbekende weg van deze ziekte te bewandelen. We voelen ons gezien en gesteund in ons verdriet maar ook in de hoop die met ons meereist.

Alle appjes, alle bezoeken, alle bloemen, alle aangeboden hulp én alle kleine cadeautjes ondersteunen dit. We weten ons gedragen door u allen en daar zijn we dankbaar voor!



Gedragen door: **vriendschap, liefde en licht.**

Gedragen door **'engelen om ons heen'.**

De taakgroep pastoraat verwoordde dat in een prachtig gedicht, dat sindsdien met ons meegaat. Het is afkomstig uit het Stiltecentrum van het Deventer Ziekenhuis en luidt aldus:

*Ik gun je elke dag een engel
die met je huilt en met je lacht.
Die bij je is en met je meedenkt,
verdriet soms wat verzacht.
Die samen met jou sterk wil zijn.
Dan krijg je vast weer kracht.*

Een hartelijke groet voor u allen,
Theo en Hanneke Overduin



Vrijwilligers bedankt!

Wie op vrijdag 17 mei om half acht de kerk binnenkwam vroeg zich af wat die geur was die er hing. Verscheidene wierookstokjes gaven al een eerste indruk van het thema waarvoor was gekozen. India. Bij een kopje koffie of thee met een heerlijke petit-four met daarop "Je bent een kanjer" werd druk gespeculeerd wat er nog meer verwacht kon worden. Daarop hoefde men niet lang te wachten. Op de beamer verschenen allemaal beelden van een bruiloft en rondreis door India. Op de achtergrond klonk Indiaase muziek. Er was zelfs een in sari gehulde mannequin.

De avond werd ingeleid door Ankie Borger. Zij legde uit dat het thema was opgeboreld door een gesprek met Babette van Meggelen. Gecombineerd met het feit dat de familie Borger een verbinding heeft met een familie in India leek het een goed plan om de avond op deze manier in te vullen.

Babette, zelf half Indiaas, zit vol verhalen over haar reizen met haar Koos en ervaringen uit haar theater verleden. Ze bracht enkele leuke anekdotes ten gehore. Deze zijn overigens ook in haar boeken te lezen. (Nog steeds te verkrijgen bij Babette (voor info vraag aan Ankie)). Zij benadrukte ook het belang van vrijwilligerswerk waaraan Koos en zij hun deel zeker hebben bijgedragen.

De drankjes werden vergezeld van Indiaase en Nederlandse hapjes. Dat ging er heerlijk in. Er moest echter nog wel wat actiefs gedaan worden. Arjun Pradeep, een jonge gast uit India, danste voor ons. Wat een souplesse en gratie! Vervolgens moesten wij zelf aan de bak. Men vreesde hetzelfde als hij te moeten aanleren, maar dat viel mee. Arjun deed ons enkele bewegingen voor en wij deden vrolijk mee. Het was hilariteit alom. Nog lang daarna was het erg gezellig.

Vanaf deze plaats nogmaals een welgemeend **dank je wel** aan allen die iets doen voor de kerk. We hopen dat jullie er plezier in blijven houden.



5 Mei - Vrijheidsbrunch

5 MEI-VRIJHEIDSRUNCH



Vrijdag 24 mei werd in BOL-verband genoten van een heerlijk Running Dinner. De gezamenlijke start was in de kerk van Lettele met groente- en aspergesoep en maisbrood. Eerst vertelde Frans Brinkhof over de kerk, waar o.a. de beschermheilige van de landbouw te vinden is.



Het hoofdgerecht werd op vier verschillende plekken geserveerd. Een gebed met drie g-woorden zette de toon: "Zo kunnen we misschien ontdekken hoe het zal zijn, later bij U: gezellig, geborgen en gelukkig".



In de Pothaar werd tot slot gesmuld van het nagerecht: omgekeerde appeltaart met ijs en slagroom. De tekst die iedereen meekreeg gaf woorden aan hoe de avond was: Bewaar niet teveel voor een speciale gelegenheid, het leven vandaag is de speciale gelegenheid.



RUNNING DINNER





Het nieuwe jaar is al vergevorderd en we wennen langzaam aan het feit, dat er (in principe) één dienst per zondag is. We hebben een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat we samen een mooie gemeente vormen (ook in BOL verband) met veel diversiteit in de diensten.



BOL openluchtdienst

Het oecumenisch overleg BOL nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse

openluchtdienst op zondag 30 juni.

Dit jaar te houden in Okkenbroek aan de Oerdijk 196 bij de familie Stoevenbeld.

Voorgangers zijn mw. Lonneke Gunnink en ds. Gert Wijnstok.

Het koor Con Amore uit Deventer zal deze morgen muzikale medewerking verlenen.

Aanvang is 10.00 uur en indien mogelijk vragen wij zelf een stoel mee te nemen.

Na afloop is er koffie/ranja.

Van harte welkom!

P.S. In de kerken van Bathmen en Okkenbroek is deze ochtend geen dienst!

TENTDIENST

Zaterdag 6 en zondag 7 juli zal het jaarlijkse Okkenbroekse feest worden gehouden op het terrein van de feestcommissie aan de Oerdijk.

Op **zondagmorgen is een oecumenische dienst**, niet alleen feestelijk voor de Okkenbroekers, maar zeker ook voor eenieder die van geloven op een ongedwongen manier houdt. De muziek wordt verzorgd door het koor "Voices" uit Lemelerveld.

De dienst begint om 10.00 uur, inloop en koffie vanaf 9.00 uur.

Mocht u vervoer naar de locatie nodig hebben, neemt u dan contact op met Elleke Brinkman, tel. (06) 16 76 69 79.

Na de dienst is er een brunch van de feestcommissie, waarvoor u ook kunt intekenen. Zie www.okkenbroeksfeest.nl

Oecumenisch leesrooster

2 juni - 1e na Trinitatis

Deuteronomium 26,5-11 Psalm 81 2 Korintiërs 4,5-12 Marcus 2,23-3,6

alternatief: Handelingen 5,1-114

9 juni - 2e na Trinitatis

Rechters 12,1-6 Psalm 130 2 Korintiërs 4,13-18 Marcus 3,20-35

alternatief: Handelingen 6,1-7

16 juni - 3e na Trinitatis

Ezechiël 17,22-24 Psalm 92 2 Korintiërs 5,1-10 Marcus 4,26-34

alternatief: Handelingen 6,8-7,7. 44-60

23 juni - 1e van de zomer - 4e na Trinitatis

Job 30,15-26; 38,1 Psalm 107,17-32 2 Korintiërs 5,14-21 Marcus 4,35-41

alternatief: Handelingen 8,(1b)4-25

30 juni - 2e van de zomer - 5e na Trinitatis

Jesaja 3,25-4,6 Psalm 119,9-16 2 Korintiërs 8,9-15 Marcus 5,22-43

alternatief: Handelingen 11,19-26

7 juli - 3e van de zomer - 6e na Trinitatis

Ezechiël 2,1-7 Psalm 123 2 Korintiërs 12,1-10 Marcus 6,1-6



Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

Zaterdag 1 juni

18.45 Dijkhuis Avondgebed met ds. Hanneke Diermanse
collecte: Diaconie en kerk

Zondag 2 juni - 1e na Trinitatis

9.30 Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok
collecte: Meester Geertshuis

Zondag 9 juni - 2e na Trinitatis

9.30 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
collecte: Hospice de Winde

Zaterdag 15 juni

18.45 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Ans Steunenberg

Zondag 16 juni - 3e na Trinitatis

9.30 Okkenbroek Eredienst met ds. Gert Wijnstok
Kindernevendienst
Maaltijd van de Heer
collecte: PAX

Zondag 23 juni - 1e van de zomer

9.30 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
collecte: KiA: Werelddiaconaat - Libanon

Zondag 30 juni - 2e van de zomer

10.00 Okkenbroek Openluchtdienst in BOL verband
met ds. Gert Wijnstok en mevr. Lonke Gunnink
bij de familie Stoevenbelt; erf of schuur
collecte: KiA: Werelddiaconaat - Moldavië

Zaterdag 6 juli

18.45 Dijkhuis Avondgebed met ds. Gert Wijnstok
collecte: diaconie en kerk

Zondag 7 juli - 3e van de zomer

9.30 Bathmen Eredienst met pastor A. van Herwijnen (Holten)
10.00 Okkenbroek Tentdienst met ds. Gert Wijnstok
m.m.v. "Voices" uit Lemelerveld
collecte: PKN: Pastoraat voor doven



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 600 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat
 Henk Kerkdijk
 Martien Vermeulen
 Géke Veldwachter
 Gert Wijnstok

Opmaak en
eindredactie Henk Broekhuis
 Wil Mandersloot
 Janneke van Schooten



Het volgende **Baaken**
verschijnt op
vrijdag 5 juli
Lever kopij uiterlijk
woensdag 19 juni
12 uur 's middags aan!
kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baaken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum kopij inleveren vóór

6 september	21 augustus
4 oktober	18 september
1 november	16 oktober
6 december	20 november
10 januari '25	17 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Beheer/berichten voor website:

website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Scriba

scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl

Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 06 19956803
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

Predikant

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl

Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baaken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl

Penningmeester van het College van

Kerkrentmeesters

penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kosterszaken

koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar de kerken Bathmen en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaartdienst

neem a.u.b. contact op met een
van de predikanten

Banknummers

Kerkelijke bijdrage:	NL32RABO0373726511
Algemeen:	NL91RABO0305703714
ZWO:	NL60RABO0305737155
Diaconie:	NL94RABO0305703854



BAAKEN juni 2024



DOMINEE DE HEER IS BIJ HET AFSCHIED VAN DE ACHTSTEGROEPERS ...

...EN DAT JELUI OP JULLIE NIEUWE SCHOOL MAAR GOED JE BEST MOOGT DOEN EN NIET ZIT TE GIECHELEN EN TE APPEN EN TE ZAPPEN...

ALSJEBLIFFT!

TIP!

"Zodat het je goed gaat" van Karel Eijkman & Margreet de Heer



TOCH MOOI DAT IK DEZE KINDEREN IETS HEB MEE KUNNEN GEVEN VAN DE BIJBELVERHALEN! HOPELIJK HEBBEN ZE ER IETS AAN IN DE REST VAN HUN LEVEN!

HMPF.

OVER EEN PAAR JAAR ZIJN HET GROEPSVERKRACHTERTJES EN PROSTITUËES. DAAROVER MAAK IK MIJ GEEN ILLUSIES...

NA VEERTIG JAAR IN HET ONDERWIJS.

DAT VALT TOCH WEL MEE? HET ZIJN ZULKE LIEVE, BELEEFDE KINDEREN!

DANK U WEL!

EN BEDANKT VOOR DE BIJBELLESSEN!

JA!



EN? WETEN JULLIE AL WAT JE LATER WORDEN WILT?

VERTEL HET MAAR AAN DE DOMINEE...

KAPPER! NET ALS DELILA!

IK PEDICURE! NET ALS MARIA MAGDALENA!

EN IK GA GELD VERDIENEN MET ZAKENDOEN, NET ALS JUDAS!

ZIET U? NIKS HEBBEN ZE ERVAN BEGREPEN!

EN DAT IS DAN DE TOEKOMST...

IK WORD DOMINEE!

IK OOK!

IK OOK!

OH?



NOU, DAT IS TOCH HEEL POSITIEF? HET KOMT HEUS WEL GOED MET DE JEUGD...

EN **WAAROM** WILLEN JULLIE LATER DOMINEE WORDEN...?

ZEG HET MAAR EERLIJK...

OMDAT WE DAN ALLEEN MAAR OP ZONDAG HOEVEN TE WERKEN NATUURLIJK!

DE REST VAN DE WEEK LEKKER VRIJ!

LEKKER GAMEN EN STRIPS LEZEN!

